

**Matarengi - Posten**

Medlemsblad No 31

Dec månad år 2023



# Matarengi Forskarförening

Se 957 31 Övertorneå

info@matarengi.org

*I redaktionen: Ann-Kristin Sundelin, Vega Kihlström och Marita Mattsson Barsk*



Hietaniemi kyrka

Foto: Ann-Kristin Sundelin

Natten till tisdag den 26 september brann Hietaniemi kyrka i Hedenäset ner till aska. Den vackra kyrkan som funnits vid Torneälven sedan 1746 finns inte mer.

Trots stor räddningsinsats gick kyrkan inte att rädda, Tornedalen har förlorat en kulturskatt och församlingsborna sin samlingsplats. Kyrkan som stått vid udden i nästan 300 år finns inte kvar längre.

## Ordföranden har ordet

Försommaren i år var varm och torr i större delar av landet och den andra halvan av sommaren var blöt och betydligt svalare. Regnandet fortsatte under hösten med höga vattenflöden i bäckar, åar och älvar på många platser. I Luleå var oktober månaden den kallaste sedan 1992 och det kom rikligt med snö i mitten av oktober i Norrbottens inland och den har legat kvar sedan dess. Kylan i kombination med den rikliga snömängden gjorde att flertalet jaktlag i trakten avbröt älgjakten redan i slutet av oktober, även om de hade flera älgar kvar att fälla på sina licenser. Kylan har fortsatt i november och medeltemperaturen för nämnda månad har lokalt varit lägre än i januari och februari under innevarande kalenderår, vilket är ovanligt. Hur vintervädret fortsättningsvis blir är svårt att sia, eftersom det inte finns långtidsprognoser att tillgå. Ett vi kan konstatera redan nu är att vintern i norra delar av landet kommer att bli lång.

Med hjälp av folkboken Bondepraktikan, märkesdagarnas beskaffenhet och tecken i naturen ansågs man förr kunna förutsäga framtida förhållanden och boken gjorde anspråk på att uppfylla bönders önskan att spå väder. Några exempel om väder ur Bondepraktikan: Fruntimmersveckan brukar i regel vara regnig, Är dagen klar på Bartolomeusdagen den 24 augusti blir det en vacker höst, Om det är mycket rönnbär blir vintern kall med mycket snö. Det sistnämnda överensstämmer inte med talsättet i Tornedalen där man på tornedalsfinska/meänkieli sade: ”Pihlaja ei kannu kahta takkaa”, rönnen bär inte två bördor. Med det avses att om det är rikligt med rönnbär så blir det en vinter med lite snö d.v.s. motsatt det som sägs enligt Bondepraktikan om snömängden. Ett annat ordstäv om vädret under Andersdagen 30 november och hur julvädet blir lyder: ”Anders slaskar, julen braskar” eller tvärtom.

Förr var det vanligt att det lokalt fanns personer som, genom att studera naturens och djurens tecken eller tecken på himlavalvet, spådde väder. En sådan var den legendariske Enok Sarri, som blev rikskändis. Han var turistentreprenör, fjällguide och SMHI:s väderobservatör i Nikkaluokta. Enok kombinerade arbetet som SMHI-väderobservatör med att förutspå väder genom att avläsa ren- och fiskmagar. Han var PR-sinnad och blev uppmärksam i massmedia för sina uttalanden och väderprognoser. Det har sagts att han ofta spådde att vädret under sensommaren eller hösten i fjälltrakterna skulle bli fint, vilket skulle locka fjällvandrare och gynna fjällturismen.

I detta decembernummer av Mataregi Posten kan ni ta del av en intressant studie av vår flitige medarbetare och medlem Per-Olof Snell och berättelser postumt av avlidne Ove Taavo.

Jul och nyår närmar sig och jag vill passa på och framföra ett stort tack för det gångna året till er alla som lämnat ert stöd till vår verksamhet. Ett speciellt tack till er som bidragit med artiklar till Mataregi Posten och till redaktörerna som sammanställt medlemsbladet. Om ni läsare har artiklar eller berättelser som ni vill publicera i Mataregi Posten så är ni alltid välkomna att skicka era bidrag till någon av redaktörerna eller till mig.

**God Jul och Gott Nytt År!**

Thomas Wahlberg  
Ordförande

## Information

Vi startar våra forskarkvällar efter juluppehållet torsdagen 11 januari 2024, kl 17.30 på Nordkalottbiblioteket i Övertorneå. Även nybörjare är välkomna och kommer att få handledning av erfaren cirkelledare.

### Styrelsen för Matarengi Forskarförening

Ordförande: Thomas Wahlberg

1:e vice ordförande: Tomas Simu

2:e vice ordförande: Vega Kihlström

Styrelseledamot/kassör: Bror-Erland Härmä

Styrelseledamot/sekreterare: Ann-Kristin Sundelin

Ersättare: Ingrid Fryksell, Monica Simu, Åke Ersson och Sture Mäkitaavola

### Medlemsavgift för 2024

I februari kommer ni att få påminnelse om inbetalning av medlemsavgift och kallelse till årsmöte 2024. Besök vår hemsida <https://matarengi.org>. Som medlem får du tillgång till Erik Wahlbergs släktforskning på hemsidan <https://erikwahlberg.se>. Medlemsavgiften inbetalas till bankgiro 5715-0831, 150 kr/medlem, 200 kr/familj, från utlandet/ulkomailta/abroad BIC SWEDESS, IBAN SE 42 8000 0826 4498 3256 5965. Uppge alltid namn och aktuell e-postadress vid betalning.

## Matarengi forskarförening 20 år

Matarengi forskarförening bildades torsdagen den 15 februari 2004. Vid sammanträdet utsågs en interimsstyrelse och uttalades riktlinjer för föreningens verksamhet.

Med anledning av detta kommer föreningen att arrangera 20-årsjubileum

**Lördagen den 2 mars 2024**

**Kl. 12.00-15.00**

**Nordkalottbiblioteket**

**Matarengivägen 24**

**Övertorneå**

Ur programmet:

\* När tåget kom till Tornedalen - Jan Bergsten

\* Ett sådant ogudaktigt högmod, en historisk roman om framväxten av staden Kiruna och en gruvindustri åren 1888-1899 - Ulf Henriksson

## Ove Taavo berättar...



Ove Taavo Foto: U-B Järnberg

Ove Taavo, Juoksengi född 1928 gick bort i augusti i år. Han har gjort anteckningar om händelser som han har varit med om. Ulla-Britta Järnberg har renskrivit hans handskrivna manuskript. Här följer några fler av hans berättelser.

### Ett foto berättar, taget mellan 1914 – 1918, Nikus gård

Ove Taavo

#### Bild 1



Not 1

Byggnaden är gamla Nikus gård, där min farfar Erik Taavo och farmor Kristina, född Haapaniemi, bodde.

Framför huvudbyggnaden finns tre soldater och en liten pojke.

Not 2

Huset var mejeriet i Juoksengi.

Min faster Elina hade hand om mejeriet dit bönderna kom med mjölken. Bönderna turades om att veva separatorn. Av grädden gjordes smör.

Mejeribyggnaden tillhörde föreningen. Byggnaden revs senare.

Någon gång på trettioalet byggdes ett nytt mejeri i Övertorneå. Den låg mittemot

”Lantmanna” som idag innehas av Nybergs radio.

Not 3

Byggnaden i mitten, det lilla huset är bastun. Framför bastun finns tre äldre kvinnor och tre barn

Not 4

Längan längst bort till höger är Taavenikus redskapsbod och vedbod.

Not 5

Huset med öppen dörr är ett redskapshus och till höger gårdsboden. Under gårdsboden fanns en jordkällare och till vänster är vedboden.

Not 6

Gaveln till vänster är ladugården, framför en hög med björkved. En militär sitter på en kälke och en liggandes i mitten.

Not 7

Stolpen med hävstång, med hängande lina till vattenbrunnen.

### **Allmänt om gården Niku.**

På 1930-talet var hela byggnaden inkvarterat som epidemi för difteri. Min far fick vara vaktmästare. Där var folk som var sjuka i difteri eller scharlakansfeber. Sjuka ungdomar kom ända från Karesuando.

Valfrid Wahlbergs lastbil körde genom vår gård. Snön skottades av bröderna Kommes och Niemis från Niskanpää.

Till hemmanet, mantal nummer 5, tillhörde tre torpare;

5: Isak Jakobsson

5: Erik Keisu

5: Herman Olli. I Hepokangas, skifte i norra Juoksengi by, söder om Lampisenpää.

På 1920-talet slut delades hemmanet Niku mellan bröderna Alfred som fick norra delen och Allan som fick den södra halvan med 3/64 dels mantal vardera. Likaså skogsskiftet c:a 6 km norrut, söder om Svanstein, kallades för Nivanranta skiftet.

Heponiemi skiftet fick de halva var. Där Herman Ollis torp finns. Allans del är myrmark och Alfreds del är fast mark mot Torne älv.

Allan tilldelades huvudbyggnaden och ladugården samt redskapshuset som syns på fotot.

Mejeribyggnaden som tillhörde föreningen hade rivits ned. På mejeriets plats flyttade Allan redskapsbyggnaden när den hamnade på Alfreds del.

Under 1930-talet började Alfred att bygga ett eget hus av timmer. Det som jag har hört är att timret togs från kronans skifte nära Vyöni för att spara den egna skogen. Det var min farfars idé.

Torparna fick arbetsplikt när huset byggdes. Huset blev klart 1927, samma år som Alfred Taavo och Elisabet Lampinen gifte sig. Dåvarande präst som vigde dem gav ett skiljenamn Eriksson för att det fanns fyra andra i byn som hade samma initialer som Johan Alfred, John August, Johannes, Allan Taavo. Posten hade problem på den tiden. Vi barn hade efternamnet Eriksson tills Skatteverket kom med i bilden. Det är bara jag som har kvar E:son.

## Bild 2



### **Militärer framför Nikus gård.**

Det blev allmän mobilisering under hösten 1939 när Ryssland anföll Finland och Nikus hus togs i beslag av militären.

Fjärde personen från vänster är gruppchef Furir Herder Vejedal. Bilden är tagen år 1940.

Pörtet byggdes om till logement för 1-7 soldater.

Som ung pojke sprang jag ofta dit. Kompanichef var ryttmästaren Stockenström (Tukkivirta på finska).

Min far har berättat att militärerna var långa och stiliga män

### **Traktor CASE m/34**

Skriver ner några minnen och händelser som jag minns.

Det var på trettioalet som 14 jordbrukare köpte en traktor ihop. Alla hade satsat 400 kr var.

Köpet gjordes genom Allan Aasa som var agent åt Kullberg och kompani. Då var jag kring 7–8 år. Traktorn kom med SJ. Stora trälådor lastades av och traktorn monterades ihop av en man från firman.

Traktorn var en Case med järnhjul och som hade långa taggar. Min far tömde min och Pers bankbok. Flickornas sparmedel fick han inte röra enligt min mor. Mor hade skramlat och sparat lite slantar. Hur mycket som var sparat har jag ingen aning om.

I alla fall sattes traktorn ihop och startades samt kördes runt på Aasas gårdsplan.

På hösten och vårarna började Helge Aasa att plöja och harva åt andelsägarna. Vintertid fick traktorn stå i ett garage som andelsägarna hade byggt.

Kommer inte ihåg hur många år Helge körde traktorn men åtminstone fram till hösten 1939. Kriget började före jul med ransonerings. Det var slut på bränslet och föreningen avvecklades samt att traktorn såldes.

Traktorn köptes av min far och kusinen Henning på 1940-talets början. Då köptes ett gengasaggregat för ved. Henning började köra traktorn. Under krigsåren var varje skogsägare skyldig att avverka bränsle för beredskap. Farsan högg 100 kubikmeter björk som kapades av Axel Sandström och hans pojkar till gengasved. Veden höggs i tändsticksfodrals

storlek och sattes i 100 liters säckar som sedan såldes. Priset var mellan 2 och 2,50 kr per säck.

I alla fall fördes traktorn till Övertorneå. Hur vet jag inte! Traktorn hade järnhjul med 10 cm broddar. Vid forslingen av traktorn sattes transportringar över broddarna.

Gengasaggregatet kom med SJ till Övertorneå och lämnades till Lahtis verkstad i Övertorneå där den sattes fast på traktorn. Bägge framhjulen breddades med 10 cm och bakhjulets vänstra sida med två extra ringar, c:a 15 cm, på den sida där aggregatet låg och vänstra sidan med en extra ring som vid plöjning går i fåran. Bärigheten höjdes enormt.

Kusin Henning var son till mejerskan, faster Elina. Han var född utom äktenskapet. Elina gifte sig sedan med Isak Niemi från Soukolojärvi.

Henning hade traktorn och körde under barmarkstid till och med 1942. Han bodde hos farbror Allan. 1943 dog Allan genom ett hjärtfel liksom alla andra av hans syskon. Den äldsta, Aina Niska, blev över 70 år. Farsan dog vid 61 års ålder genom hjärtfel.

Sommaren 1943, kommer jag ihåg att det Ivar Niska som körde traktorn.

Jag började köra den till vårbruket 1944. Varje morgon, före start, fick man byta kolbädden som fungerade som grov rensare av gasen på botten. Det fanns tre stora luckor som skruvades av och kolmulorna togs bort och nya sattes i. Aggregatet fylldes sedan med gengasved. Vid sidan fanns en fläkt med vev. Ett hål fanns till eldstaden. Gengasen tändes med en speciell sticka eller med papper som stoppades i hålet och tändes på med tändstickan. Sedan började man veva fläkten och då sögs luft in i elden som tände veden som började brinna och gas bildades.

Gasen går till en tank som är fylld med träull som renar gasen som sedan går till en kylare som skiljer gasen från vatten. Viktigt att veden är torr. Gasen går från vattenskiljaren till fläkten. Man fick veva tills gasen började brinna och när den brann med fin låga stängdes spjället. Gasen gick sedan till förgasaren som hade ett sekundärt spjäll som reglerade gasen. När man startade motorn gavs en ”sup” i förgasaren och sedan drog man i gång med startveven. När motorn startade öppnade man spjället för gengasen och reglerade det sekundära spjället tills motorn började gå jämt. Gengasen var en säker och billig kraft. Den hade en säker gång och gick hela dagen utan avbrott. Enda uppehållet var att fylla aggregatet med ved.

På våren 1945 bad Henning att få åka till Ylinenjärvi och driva en bysåg hos bröderna Isaksson. Han hade hyrt traktorn. Jag körde den via Svanstein till Rantajärvi, Penttjäjä och till Ylinenjärvi. Det tog tre timmar till min faster Milda Malmström som bodde i Penttjäjä. Farsan hade beställt logi och kost under tiden. I Ylinenjärvi körde jag traktorn till sågen där Eino Andersson från Mettjärvi var. Eino justerade remmen mellan traktorn och sågen. Traktorn hade för låga varv så Eino tillverkade träskenor på remskivan och på det sätt fick traktorn bättre fart.

Jag pendlade varje dag till och från Penttjäjä med cykel. Det var lätt att åka till sågen men tillbaka var det tyngre. Arbetet varade ungefär i två veckor.

Ännu idag tänker jag på att det inte brann under sommaren som var både varm och torr. Traktorn var i sågen och ibland flög det gnistor ur avgasröret. Hela sågningen gick utan missöden.

Jag körde traktorn under vår och höst år 1945. På hösten ställdes traktorn in över vintern. Den första oktober 1945 tog jag värvning och ryckte in på det kungliga artilleriregementet, A8, som volontär.

### **Antal traktorer i byn och taxi**

Har tänkt på hur många traktorer som fanns i byn. Johan Niska hade en Ford med järnhjul som Tage körde runt i byn med att plöja och harva. Levi Mäki hade en Munhtel med tändkulemotor om jag minns rätt. Kriget kom och bränslet tog slut.

Allan Aasa hade taxi och körde ofta min mor som var barnmorska. Jag och Else-Maj fick ofta följa med i baksätet. Mor berättade att vi ska se till att bilen var igång.

Det var en gång när min mor, barnmorskan, fick en kallelse till Neistenkangas. Hon ringde till Allan som hade en taxirörelse och beställde skjuts. Allan hade sagt att han inte har bromsar på bilen för han höll på att laga dem. Morsan var bestämd och sa att hon måste, det är nöden som inte frågar om man har bromsar eller inte.

Allan hade plockat ihop bilen och körde. Han hade mött Pecka Lehto körandes en buss på den smala vägen.

Mor hade skrikit åt Pecka

– Ur vägen! Bromsarna är hemma och han kan inte stanna.

Enligt utsago hade den resan ändå gått utan mankemang.

Morsan hade sagt att detta var med Guds hjälp!

### **Under krigsåren gick det åt gengasved när bensinen var slut**

Allan Aasa hade sålt sin taxibil till Birger Taavo som hade låtit sätta på gengasaggregat.

Birger gillade inte sin taxirörelse utan köpte sig en lastbil ”Opel” som var av tyskt märke.

Hans broder Bror började i stället köra taxin.

När jag slutade min tjänst på A8 och kom tillbaka till byn hjälpte jag Bror och Birger att köra både taxi och lastbil.

På 1950-talet fanns Folkets hus i byn och det anordnades danser på lördagskvällar. För att få tillstånd måste det finnas två ordningsvakter. Erland Kempainen föreslog mig för uppdraget som hjälp åt Olof Keisu.

På danskvällarna hade jag Brors taxi som stod utanför dansplatsen. Om någon behövde skjuts så körde jag till Niskanpää, Vyöni eller Svanstein. Ibland kom polisen från Övertorneå som kontrollerade ordningen som alltid var utan anmärkning.

En gång under en danskväll körde jag Folke Niemi till Niskanpää och möter polisen Palmklint som kallades för ”Kling Klang”. Det var spännande att få se vad som händer när jag kommer tillbaka till Folkets Hus.

Turen var på min sida. Palmklint hade hindrats av en cyklist som var utan lyse. Jag hann tillbaka och stod vid dörren när Palmklint kom och kontrollerade. Innan han gick i väg sade han att ordningen är tillfredsställande.

En annan gång var det också en färd till Niskanpää när polisen med Otto Viklund, en gammal troppchef från A8 stoppade oss och kontrollerade körkortet. Jag hade inget trafikkort och då sa han att begär högre lön. Det blev 40 kr i böter som Bror betalade.

Under en sommar körde Sigurd Mäki, Sigurd Olli och jag massaved från Perävaara i Vyöni till flottningsplatsen som låg söder om Svanstein. Jag körde och vi blev stoppade av polisen vid Sällis Café. Den gången blev jag anmäld av Tore Öystilä som var avundsjuk. Det blev 50 kr i böter som jag fick betala själv.



## Bruksbokhållarna Lars Erasmusson och Carl Larsson Björkman i Kengis

### Deras ursprung och efterkommande

#### Per-Olof Snell

Den 21 januari 1666 inbjöd Arendt Grape kompanjonen Jacob Momma med hustru och barn att delta i dottern Margaretas vigsel med Lars Erasmusson som skulle ske i Kengis den 11 mars 1666. Inbjudningsbrevet som avbildas nedan har följande lydelse:<sup>1</sup>

*Ehreborne högh och wällachtadh H:<sup>er</sup> Jacob Momma, gunstighe Herre och Patron.*

*Nääst all wällfärdz Salutation, och myckeent flitigha lyckönskningh av Guudi. Kan iagh Ed:<sup>r</sup> wällachtighet ei obemält låtha, ehuruledes genom Guudtz thens aldrahögstes nådigha föörsyn, närwarandhe krehtz och wänners, goda rådth och samptyckie, wara bewilliat och slutit ett ehrligit eechtenskap, emellan ehrlig person wår bruuks betienta Lars Erasmusson, och min K:dåtter J Margareta Grap, till huilket Guudh altzmechtigh mildeligeen tecktes förläna sin Guud domligh och fadherligha wälsignelse och alldhensundh iagh tillika medh min K:hustru, ährom sinnadhe, at låtha deras heeders dagh, uthi thens heligha trefaldighetz nampn, winna sin foortgång, her wiidh Kienges Bruuck/: Gudh will:/ Den 11: Marti eller Dominica Reminiseere, och sådant icke uthan goda wänners och christelige personers närwarelse och förbön wäll skie kan, thy ländheer föör theen skuldth till Ed:<sup>r</sup> wälla:<sup>tt</sup> min sampt min k:hustrus tjänstflitigha begiäran, Eed:<sup>r</sup> wälla:<sup>tt</sup> tecktes oss den Affection och den stora wänskap bewisa, och till föreskrefvna dagh wårt ringha huus medh sin dygdesama hustru och barns goderligha närwarelse besöckia och bepryda, och detta Christeligit wärck meedh böner och åkallan befrämia, huadh gådt som Guudh altzmechtigh nådhelighen wårt ringha huus tecktes unna, sådant skall afut gådt och taacksampt hiärta hwarior och enom gärna meddelat blifwa. Wi belåfwom på wår sida, sådanna höga Affection och wänskap i lika och andra occasioner, meed full weedherbörlich taacksamphet och tjänst gärna igen utaftiäna deen stundh wi lefwa och befalleer heer määdh Ed:<sup>r</sup> wälla:<sup>tt</sup> medh sin kiärälskaadhe och dygdesamma hustru och barn undher Guudtz widderika beskydd och beskärn.*

*Förblifwandhes stedtze*

*Datum Kienges bruck            W: H.<sup>de</sup> herres  
Den 21 januari: A1666        tienstwillighe Arendt Grape*

Lars Erasmusson, som hade kommit till Kengis 1661, betecknas som bokhållare i mantalslängden 1665 och finns kvar till 1677 då han synes ha avlidit. I äktenskapet med Margareta Grape föds barnen Abluna, Arendt, Klara och Sara. Barnen kom att använda släktnamnet Renmark. I anslutning till Lars Erasmusson upptas från 1671 den ogifte skrivaren Carl Larsson Björkman som är bokhållare fram till 1687 då han flyttar till Torneå och gifter sig med rådmannen Henrik Hansson Chores änka Gertrud som var dotter till borgmästaren Anders Torfastsson och dotterdotter till rådmannen Nils Oravainen. Carl Björkmans bror Erasmus verkade från mitten av 1680-talet i Gamla Karleby.

Det har i olika släktkrönikor spekulerats kring varifrån Lars Erasmusson och bröderna Björkman kan ha kommit. Utterström anger i sin studie över Tornesläkten Chore att rådmannen Erasmus Carlsson i Gävle hade en dotter Sara, gift med rådmannen Lars Larsson Björkman.<sup>2</sup> Något samband mellan dem har Utterström inte funnit och anger att Lars Larsson hade en enda känd son, Johannes Laurentii, som antog namnet Rolott och dog på Peloponnesos 1688 i tjänst hos fältmarskalken Königsmarck. Släkten Björkman i Torneå uppges vidare i Härnösands stifts

<sup>1</sup> RA, Momma Reenstiernasamlingen, E2505.

<sup>2</sup> Utterström, B 1978: Tornesläkten Chore till början av 1700-talet. Genos 49 (3): 63-79.



rådmannen Lars Björkman i Gävle som hade en gård vid kyrkan i Björke i Hille där han var ägare av Hilleviks järnbruk. Han dog utblottad 1669. Återkommande processer på rådstugan i Gävle ger många upplysningar om bokhållarnas rötter som förlorar sig i 1500-talets Gävle.

### **Lars Erasmussons efterlevande**

Änkan Margareta Grape ingick 1686 ett nytt gifte med Herman Mårtensson Kempe i Torneå. Året därpå står dottern från det första giftet, *Abluna Grap*, som innehavare av hemmanet på Mikkolansaari som fadern förvärvat omkring 1674. Abluna gifte sig med styvfaderns bror kaplanen Mårten Mårtensson Kempe. Han hade blivit student i Uppsala 1674 och prästvigdes den 1 maj 1682. Ablunas morbror befallningsmannen Jakob Grape anklagade i juni 1690 Mårten för förgripligt tal mot kungen. Mårten skulle bland annat ha sagt att *inga fler människor finns i helvetet än konungar och biskopar*. Vidare hade han angående kungens höga tankar om Rudbeckius *Atlantica* sagt *det är inte allt förstånd i Hans Majestäts huvud*. Enligt Mårten berodde Jacobs anklagelser på ondska och avund, eftersom Jacob trott att Mårten skulle överge systerdottern Abluna. Efter Mårten Kempes död 1696 ingick Abluna 1700 ett nytt gifte med Hans Israelsson Rechartt men var åter änka 1706 och ingick 1711 sitt tredje gifte med rådmannen Samuel Olofsson Krook från Käyräsvuopio i Ruskola.

Arendt Larsson, som använde efternamnet Renmark, gifte sig 1691 med Luleåborgmästaren Jacob Nilsson Ruuts dotter Anna. Arendt var rådmän och vice borgmästare från 1711 men avled 1716 vid ett besök i Jokkmokk. Han följs i mantalslängden 1717 av Madam Anna Ruuth. Sonen Jacob Arendtsson Renmark blev teologie doktor och verkade som kyrkoherde och kontraktsprost i Luleå.

Klara Larsdotter Renmark gifte sig omkring 1690 med Jacob Jacobsson som var son till Jacob Jönsson och Margareta Olofsdotter i Bälinge. Margaretas far Olof Andersson Kråka var skeppare och borgmästare i Luleå. Jacob Jacobssons hemman om 33/64 mantal i Bälinge övergick till sonen Lars Jacobsson född 1706. Övriga barn i Klaras familj var Arendt, Anna, Brita och Margareta.

Sara Larsdotter Renmark gifte sig omkring 1700 med Johan Johansson Tornberg som blev kyrkoherde i Jukkasjärvi. Sonen Lars Tornberg verkade som handlande i Torneå och hans bror Salomon var kyrkoherde i Enontekiö.

### **Tolvfors bruk och Hilleviks bruk i Gästrikland**

Gävle var redan på 1400-talet utskeppningshamn för järn och koppar från Bergslagen och bland borgarna fanns ett stort antal tyskar vilka drev handel på Lübeck och Danzig. Mindre hammarsmedjor ägda av borgarna anlades tidigt i Gävleån. Den 17 december 1644 erhöll borgmästaren Elias Gavelius och rådmannen Erasmus Carlsson i Gävle, samt borgmästaren Johan Eskilsson i Söderhamn, tillstånd att anlägga en fransysk masugn och en hammare med två härdar i strömmen vid Tolvfors.

Efter ekonomiska missöden tvingades Erasmus Carlsson med svärsonen Lars Larsson Björkman den 21 februari 1651 att sälja sin tredjedel i Tolvfors bruk till den holländske köpmannen Petter Werhusen. Gavelius andel i bruket hade samtidigt övergått till holländaren Henrik Marhein som året förut gift sig med Gavelius halvsysster. Johan Eskilsson sålde 1652 sin andel i Tolvfors till Lübeckaren Joachim Strokirk. Övre hammaren i Tolvfors som ägdes av

Werhusen drevs till 1656 av Lars Björkman medan de andra hamrarna innehades av Henrik Marhein och Joachim Strokirk.

Henrik Marhein, som redan när han på 1640-talet kom till Gävle var skuldsatt hos Jean van der Voort och Maria de Geer i Amsterdam, utökade under 1650-talet sina skulder hos Joachim Strokirk vilket ledde till att Marhein efter omfattande rättsprocesser fick lämna bruket utblottad 1658. Han flyttade efter konkursen till Stockholm och blev bokhållare på holländaren Palmstruchs bank. Sonen August adlades 1693 med namnet Mannerheim och är förfader till marskalken Carl Gustaf Mannerheim. Hösten 1660 sålde Strokirk och Werhusen sina andelar i bruket till köpmannen Gottfried de Leu från Amsterdam som dock snart svårt skuldsatt tvingades överlämna sin del i bruket till Albrecht Behm.<sup>4</sup>

Sedan borgmästaren Johan Eskilsson lämnat Tolvfors bruk anlade han den 9 november 1654 tillsammans med rådmannen Lars Björkman en masugn vid Björkeåns utlopp i Hilleviken. Lars Björkman utökade samtidigt sina ägor vid den gamla sockenkyrkan i Björke där han kom att äga en gård som innehafts av hans farbror. Efter Johan Eskilssons död 1657 gifte sig dottern Ingrid med brukspatronen Abraham Momma medan den andra dotter Catarina gifte sig med bergmästaren Albrecht Behm som ärvde svärfaderns del i Hilleviksbruk samt delar av Forsbacka bruk. Lars Björkman som under 1660-talet skuldsatt sig hos Petter Werhusen och Gottfried de Lau var vid sin död 1669 satt i konkurs varefter också hans andel i Hilleviks bruk övertogs av Albrecht Behm som blev innehavare av bruken i Tolvfors, Hillevik och Forsbacka.

### **Bruksbokhållarnas förfäder i Gävle**

**Carl Erasmusson**, som var Lars Erasmussons farfar och Carl Björkmans morfarsfar, är vid rannsakingen till Älvsborgs lösen 1613 med svärfadern Daniel Kröger och Burchardt Rodde, vilka båda var från Lübeck, de förmögaste personerna i Gävle. Carl Erasmusson var rådmann från 1615 och innehade borgmästarämbetet från 1617 i omgångar fram till 1637. Daniel Kröger som kommit till Gävle på 1580-talet var fram till sin död 1616 den ledande rådmannen och köpmannen i staden. Till Gävle kyrka skänktes efter hans död en oblatskål i silver på vilken står: *Anno 1616 Den 2 Februar Afsomnade Salig Daniel Kröger Hvilken Haver Givit Denna Skål Till Gefle Kyrkia Till En Godh Åminnelse*. Krögers hustru Margareta var dotter till borgaren Per Ångerman och Margareta Jacobsdotter Grubb och således medlem av Buresläkten. Daniel Krögers sonhustru Malin gifte sig som änka med Jöns Ingevaldsson som 1648-1655 var borgmästare i Torneå. Daniel Krögers dotterdotter Sara Jöransdotter var gift med Clara Grapes systerson Per Johansson som var borgmästare i Torneå 1666-1681. Gävleborgarna hade under 1640-talet kontakter med Arendt Grape i samband med handel på Lübeck. Lars Erasmussons tillflyktsort efter faderns frånfälle får därmed en naturlig förklaring.

Carl Erasmusson var på 1610-talet involverad i försäljning av koppar från Kopparberget och stångjärn som troligen kom från smedjor i Gävletrakten. Han ägde från början av 1610-talet ett antal jordlotter runt Gävle och domboken 1682 anger att borgmästaren Carl Rasmusson i förtiden varit ägare av ett hemman i Hemlingby som han 1632 köpt av sin svåger Per Andersson Kuth. Han var delägare av stadskällaren, drev sjöfart på egna skutor och exporthandel fram till mitten av 1630-talet. Carl Erasmusson upptas sista gången som borgmästare 1637 och figurerar i mantalslängden för Gävle fram till 1644 då han avlider och efterlämnar hustrun Margareta och sönerna Erasmus, Carl, Daniel och Per.

<sup>4</sup> Svea Hovrätt, Huvudserien, EV1a2aa/159 (1655), 168 (1658), 170 (1658)

**Per Carlsson** verkar som skeppare i Öregrund när han första gången påträffats i akterna den 21 november 1636. På Gävle rådstuga behandlas då en post koppar tillhörande brodern Carl Carlsson som tullnären hittat oförtullad och dold i en Lübeckskeppares skuta. Carl påstod att kopparn skulle skeppas till brodern i Öregrund för att föras vidare till Stockholm. Efter försäkran från tolv årliga bofasta borgare att Carls uttalande var sannfärdigt friades han från anklagelsen som dock ställdes till kammarrådets vidare betänkande.

Per Carlsson omnämns i ett protokoll från rådstugan den 17 april 1637 då han är skeppare på brodern Erasmus och svågern Hans Mårtenssons skuta. På rådstugan i Öregrund avhandlas den 11 juni 1638 en tvist om en skuta som Per uppgav sig ha köpt av sina bröder i Gävle. Efter inventering av faderns dödsbo lät Erasmus Carlsson den 22 oktober 1645 inteckna de tillgångar Per fått i arv och pantsatt hos honom. Troligen rörde det betalningen för den skuta Per övertagit. Per Carlsson som utsetts till rådman i Öregrund 1642 blev den 11 maj 1647 borgmästare i staden.

**Daniel Carlsson** omnämns första gången då på hans vägnar uppbud görs på rådstugan i Gävle den 13 mars 1643 på en gård i staden. Han synes inte bo i Gävle då han saknas i mantalslängderna. I samband med att brodern Carls skulder till Lübeckborgare avhandlas på rådstugan den 5 november 1651 upptas också en skuld till Daniel Carlsson på 586 Riksdaler 16 öre som Carl förvaltats för brodern.

**Carl Carlsson** blev den 15 juni 1635 borgare. Han övertog 1644 faderns gård i staden och drev då omfattande exporthandel på Tyskland, men affärerna gick uppenbarligen inte bra. På rådstugan i Gävle besväras sig den 25 februari 1647 Salig Carl Rasmussons barn och arvingar över att deras bror Carl dem ovetande hade uppfordrat de pengar som alla barn tillfallit på deras arvpart i Daniel Krögers sterbhus: Näss Hösjöbygden 400 daler, hos Peter Kröger 360 daler, Daniel Carlssons del på 574 daler samt 13 tunnor spannmål för 91 daler. Då Carl Carlsson vid denna tid gått i konkurs begärdes att syskonen skulle få sina pengar ur Krögers sterbhus före någon av Carls kreditorer.

Efter Carl Carlssons död riktas krav på hans dödsbo av ett antal kreditorer. Bland fordringsägarna fanns Claus Rodde i Lübeck som fordrade över 1327 Lübeck mark. Den 12 november 1651 uppgavs i kämnärsrätten att Carls kända skulder uppgick till 4748 daler men att det enligt hans räkenskapsböcker fanns ytterligare 4000 daler i skuld. Detta ledde slutligen till en ackordsuppgörelse med kreditorerna.

**Erasmus Carlsson** uppges i olika studier ha varit gift med en dotter till den rike Burchard Rodde som var rådman i Gävle från 1624. En rättsprocess mellan Erasmus och svågern Bastian Poppelman - son till den från Flensburg inflyttade rådmannen Daniel Poppelman - som var gift med Elsa Rodde framgår att Erasmus 1623 gift sig med borgmästare Hans Germundssons dotter Abluna.<sup>5</sup> Burchard Rodde som gift sig med Germundssons änka blev styvfar till Lars och Abluna.

Hans Germundsson köpte den 5 februari 1575 två tomter i Gävle och 1597 köpte han en gård vid ån. Han var rådman 1587 och borgmästare bland annat åren 1597 och 1600. Han dog den 8 november 1608 enligt inskriften på den silverkanna på 127 lod, som till hans åminnelse skänktes till Gävle kyrka. Hans änka hette Margareta Larsdotter. På norra gången utanför sakristidörren i Gävle kyrka låg en gravsten - numera inte synlig då kyrkans golv belagts - med

<sup>5</sup> Rådhusrätten Gävle 1661, 23 oktober och 16 november.

namn Hans Germundsson Abluna Hansdotter avseende borgmästaren och dottern.<sup>6</sup> Margareta Larsdotter synes ha begravts under kyrkans golv med Burchard Rodde där deras namnskiffer - ML BR - inristats.

Erasmus Carlsson som redan 1631 var rådman blev en flitig gäst i domböckerna. Inför rådhusrätten bekände han den 9 oktober 1641 att han inte bara illa gjort stadssyndicus Benjamin Skepper utan också i sin dryckenskap med obekvämliga ord försmädat honom. Inför Benjamin och hans hustru hade han bitt om förlåtelse men bad nu också inför rådhusrätten flitigt Benjamin om förlåtelse och tillgift. Erasmus hade vid detta tillfälle även svärfadern vällärde Burchard Rodde med sig för att agera i saken. Parterna förlikades och Erasmus slapp undan med 40 daler i böter.

Erasmus Carlsson mottog den 22 maj 1642 av Jacob Feif i Stockholm 284 tunnor malt som han som faktor skulle sälja i Gävle. Möjligen var en del också avsedd för det bryggeri Erasmus den 17 juni 1642 fick rätt att uppföra på sin gård i staden. Samtidigt hade han gett sig in i den kostsamma investeringen i Tolvfors bruk som den 25 mars 1647 tvingade honom att utge en obligation på 7158 daler 17 öre till handelsmannen Petter Werhusen i Stockholm med Tolvfors bruk som säkerhet. Då någon avräkning rörande maltpartiet inte gjordes krävde Feif den 17 juli 1649 på rådstugan i Gävle att affären skulle regleras. Det ursprungliga kravet från Feif på 19 skeppund (skpp) 9  $\frac{3}{4}$  lispund (lp) stångjärn för malten reducerades till 16 skpp 7 lp 10 skålpund (skp) stångjärn samtidigt som Feifen skulle betala Erasmus 139 daler 20 öre i provision och för omkostnader.<sup>7</sup>

För att kunna reglera sina affärer seglade Erasmus Carlsson i augusti 1649 med en last av stångjärn och andra varor till Lübeck. Sedan han avrest lät emellertid Feif stämma honom vid Svea Hovrätt den 17 augusti 1649.<sup>8</sup> Stämmningsbeskedet mottogs av Erasmus hustru Abluna som skriftligen meddelade hovrätten att maken någon tid förrän citationen anlant hade begivit sig till främmande orter och att det var ovisst när han skulle återvända. Hovrätten beviljade därför uppskov i behandling av ärendet. Den 3 maj 1650 anhöll assessor Daniel Behm om ytterligare uppskov emedan Erasmus Carlsson lidit skeppsbrott utanför Bornholm där han hade tvingats sälja vraket och det lilla som räddats från skutan för 1000 daler.<sup>9</sup> Den 13 september 1650 träffades slutligen en förlikning med Feif innebärande att Erasmus Carlsson betalade 500 daler. Feif uppgav sig ha gått med på uppgörelsen på grund av den stora olyckan i november då Erasmus lidit skeppsbrott och av sjön mist sin hälsa.

De finansiella problemen tvingade Erasmus Carlsson 1651 att överlåta sin tredjedel i Tolvfors bruk till Petter Werhusen. Erasmus som nu var en gammal man lyckades aldrig återvinna sitt välstånd. Den 17 mars 1662 gjordes uppbud på hans egendom som var pantsatt till svågern Bastian Poppelman för 3686 daler och 31 öre och 415 riksdaler och 2 skilling och den 5 juli 1662 presenterade Anders Plantin en fordran på sin frände Erasmus avseende en skuld från 1640. Erasmus hade då lånat 200 riksdaler av Anders far Herr Olof i Umeå och satt sin gård som säkerhet. Eftersom gården nu var ställd som säkerhet till Poppelman tvingades Erasmus pantsätta sitt hemman i Nootholmen. Trots alla processer sitter Erasmus Carlsson ännu den 24 oktober 1662 som president i kämnärsrätten men synes strax efter ha avlidit. Svärsonen Lars Björkman inlämnade den 4 april 1663 en räkning på sin salig svärfar Erasmus Carlsson enligt vilken han fordrade 1570 daler 19 öre.

<sup>6</sup> Meddelande af Gestríklands Fornminnesförening 1902, Borgmästare i Gävle, Sid. 5

<sup>7</sup> Skeppund 170 kg, lispund 8,5 kg, skålpund 0,425 kg

<sup>8</sup> Svea Hovrätt, Huvudserien, EV1a2aa/127 (1649)

<sup>9</sup> Kämnärsrätten den 11 februari 1658 och 11 mars 1658.

Erasmus Carlssons son Lars synes innan faderns död ha lämnat Gävle där systemen Sara gift sig med Lars Björkman. Erasmus Carlssons son Carl avled i likhet med fadern svårt skuldsatt. Den 17 februari 1662 krävdes änkan av hans kreditorer David Leyle, Henrik Hennon och Bastian Poppelman på 3019 daler 43 öre och av Giödert Rodde i Reval för 42 skpp stångjärn på 1253 daler 13 öre. Änkan fick under ed svära på att inget var understucket i boet. Björkman presenterade också en fordran på svågern på 800 daler för 100 skpp tackjärn. Något att ta i mät fanns dock inte i svågerns sterbhus. Carl Erasmussons änka Catarina Johansdotter Modina gifte sig med tullnären Johan Hahra i Söderhamn som blev styvfar för änkans son Carl Carlsson som tog moderns efternamn.

### **Lars Larsson Björkman**

Lars Larsson synes ha tagit namnet Björkman efter det att han i Björke förvärvat ett hemman som möjligen ingått i släkten. Vid häradstinget i Hille den 7 mars 1651 lät Lars Larsson vid Tolvfors bruk uppbjuda en rövning han köpt i Björke, Han fortsätter sedan sina markköp fram till 1658. Lars Björkman synes redan 1651 ha arbetat med Erasmus Carlsson vilket framgår av att de båda med masmästaren Henrik Henriksson den 5 december 1657 intygar att en stor kvantitet tackjärn, malm och kol överlämnats till Werhusen när han tillträdde Tolvfors bruk i februari-mars 1651. Lars Björkman ansvarade 1651-1656 för Werhusens andel i Tolvfors samtidigt som han var bruksskrivare och 1657 hjälpte Werhusen att visa hur Marhein försnillat medel från bruket.<sup>10</sup>

Från 1654 upptas Lars Björkman i mantalslängden för Gävle med hustru i anslutning till underlagmannen Lars Hansson Flerangius vilket antyder att han då blivit borgare och har en egen gård vid lagmannen som möjligen var en närskyldig. Vällärde bruksskrivaren Lars Larsson som köpt ett antal vretar, rövningar innehade 1656 ett hemman i Björke där det fanns 2 drängar och 2 pigor. Samtidigt var han delägare i masugnen vid Hilleviks bruk och rådman i Gävle.

För finansiering av Hilleviks bruk tog Lars Björkman lån av Petter Werhusen som den 5 mars 1661 begärde att få pantsätta Björkmans andel i Hilleviks bruk och gården i Björke för en fordran på 5243 daler som skulle regleras med leveranser av stångjärn. Skulderna till Werhusen hade vid Björkmans död 1669 ökat till 12855 daler. Den 4 december 1669 överförde Werhusen sin pant till bergmästaren Albrecht Behm som övertog Hilleviks bruk.<sup>11</sup> Gården i Björke uppges 1670 innehas av salig rådman Lars Larsson och där finns då hustru med 5 drängar, 2 pigor till och med 1673. Det framgår inte av akterna när Lars Björkmans änka lämnade gården.

Den 26 april 1677 inkom Lars Björkmans gamle handels- och skepparkompanjon Per Eriksson Snifs till rådhusrätten i Gävle med en skrift *av det innehållet, att såsom han är sinnad sig uti äktenskap att inlåta med salig rådman Björkmans efterlåtna änka, och eftersom hon efter sin förra man är med någon gäld behäftad, men hon till dess betalning, all egendom uppdragit och inventera låtit, alltså vill hans sig med densamma inte befatta, utan låta den till deras förnöjning anstå, protesterades emot samtliga kreditorer, att han ifrån deras tilltal i framtiden alldeles måtte bli befriad och inget obligat att cedera till någon, varken hennes egen före detta gjord gäld, eftersom han tager henne alldeles medellös ifrån sitt förra bo, och hon ingen egendom till honom medbringar.*

<sup>10</sup> Svea Hovrätt, Huvudserien, EV1a2aa/170 (1658)

<sup>11</sup> Svea Hovrätt, Huvudserien, EV1a2aa/266 (1670)

Uppgifter om Lars Björkmans söner framgår inte av rättsakterna bortsett från att Johan Larsson efter faderns död uppges ha medgett en utbetalning till Anders Grubb för en leverans av spannmål. Troligen var Johan Larsson Björkman den äldste sonen i familjen. Han upptas 1673 i matrikeln för Gävle gymnasium som *Johannes Laurentius Björkman Geval./Rolott/*. Han är student i Uppsala 1675, vistas i Åbo 1680 innan han återvänder till Uppsala där han disputerar den 25 november 1682 på en diger statsvetenskaplig avhandling. Han blir därefter regementskvartermästare hos fältmarskalk Otto von Königsmarck som 1685 gått över i venetiansk tjänst och fått befäl över stadens tyska markstridskrafter som erövrade hela Peloponesos och hösten 1687 belägrade Aten. Vid belägringen av Negroponte 1688 utbröt pest i truppen varvid Königsmarck och Johannes Rolott avled. Johan Björkman förde under krigståget en dagbok, som bevarades av Anna Agriconia (KB M261).<sup>12,13</sup> Brodern Carl Björkman som 1671 upptas i mantalslängden vid morbrodern Lars Erasmusson i Kengis synes ha varit född omkring 1656 medan Erasmus Larsson Björkman som blir handelsman i Gamla Karleby var född 1662.

### Carl Larsson Björkman

Carl Larsson Björkman upptas i Kengis 1671-1678 varefter han flyttar till Svappavaara kopparbruk och tar över efter Christian Eriksson som flyttat som brukets faktor vid bruksgården Hellälä på Björkön. Bröderna Mommas inträde som huvuddelägare i Kengis bruk ledde till ett kraftigt uppsving av verksamheten när koppar började brytas i Svappavaara. Den 8 oktober 1657 utskeppades den första leveransen av 64 skpp 18 lp 11 skp garkoppar från Hellälä på Israel Abrahamssons skuta. Året därpå avseglade tre skutor med koppar från Torneå: den 2 juni Anders Torfastssons skuta med 147 plåtar och 573 stycken garkoppar om 108 skpp 13 lp 4 skp; den 9 augusti Tomas Sigfridsson skuta med 205 plåtar och 197 stycken garkoppar om 56 skpp 10 lp 6 skp; den 7 september Israel Abrahamsson skuta med 149 plåtar samt 112 stycken garkoppar om 34 skpp.

Israel Abrahamssons skuta som avseglade från Hellälä den 8 oktober 1657 blev på grund av oväder och storm driven in i Lövstafjärden där skutan grundstötte och blev infrusen. Huvuddelen av kopparn fördes därifrån med häst till Avestafors för att slås till blockkoppar. Den 10 juni 1658 hade Israels skuta slutligen nått Blockhusudden i Stockholm med den återstående lasten av 150 skpp 7 lp stångjärn och 1 skpp 5 lp 1 skp garkoppar.

Under 1670-talet började kopparbrukets nedgångsperiod. Den 12 juni 1673 sker den enda utskeppningen det året från Hellälä på Nils Anderssons skuta. Kopparlasten bestod av 28 ungerska plåtar och 206 kopparblock om 26 skpp 5 lp 14 skp. I lasten fanns också 1263 järnstänger om 169 skpp 11 lp samt 52 tolfte bräder. Abraham Momma var redan då kraftigt skuldsatt vilket medförde att investeringar i verksamheten kontinuerligt minskade. Momma försattes slutligen i konkurs 1684 och dog fullständigt utblottad 1690.

När nya krediter inte beviljades hade kopparverksamheten i stort sett självdött i mitten av 1680-talet men drevs på sparlåga vidare genom att koppar började utvinnas ur varphögarna. Under sina sista år i Svappavaara gjorde Björkman tjänster i lappmarken för rådmannen Henrik Hansson Chore i Torneå. Efter Chores död flyttade han till Torneå och gifte sig 1688 med Chores änka Gertrud. Björkman blev på så sätt husbonde i ett av förmögnaste handelshusen i Torneå där han blev styvfar för de omyndiga barnen Nils, Henrik, Carl och Margareta. Bouppteckningen efter Chore den 12 december 1687 upptar tillgångar på 21824 daler samt ytterligare ett stort antal pantsatta fordringar på landet och i staden. Björkman verkar direkt ha

<sup>12</sup> Ylioppilasmatrikkeli 1640-1852, Helsingfors Universitet

<sup>13</sup> Alf Uddholm. Från ärkebiskop till fakir. Gävles Vasaskola och dess elever under fem sekler (1559-1990). Föreningen för svensk undervisningshistoria. Volym 184, 1996.



börjat driva in fordringar i sterbhuset och blev snabbt en av de ledande handelsmännen i staden och utsågs till rådman 1692.

Koppar som utskäppt från Hellälä 1657 och 1658

	1657	1658	Summa
Den 8 Octobr Mads Jönell Åkerfärders utskäppt af sig själv för 658	511	64 18 11	
Den 10 Junij			
1658 2 Junij Mads Skjppan Anders Åkerfärders Mads dets Skjppan	147	24 6 13	
9 Aug: Mads Skjppan Jönell Åkerfärders Mads dets Skjppan	205	84 12 18	
7 Septemb Mads Skjppan Jönell Åkerfärders Mads dets Skjppan	197	32 13	
	149	23 17 6	
	112	24 8 14	
		9 11 16	
<b>Torneå den 28 Novemb</b>	<b>Summa</b>	<b>501 820</b>	<b>264 8 18</b>

År 1659  
Jonas Jönell  
Brodning

Förtullning av koppar utskäppt från Hellälä 1657 och 1658

Matrikeln för Gävle gymnasium anger att *Nicolaus Henrici Core*, styvson till rådman Björkman i Torneå, som tidigare undervisats i Ule skola, antogs som studerande år 1691. Den 9 oktober 1693 inskrevs Nicolaus Chore vid Uppsala Universitet där han synes ha studerat teologi. Den 24 juli 1695 kom inför Torneå rådhusrätt å rådman Carl Björkmans hustrus vägnar för rätten dess son *Mons. Nils Cohre* anhängande utslag angående den stora otidighet borgaren Hans Henriksson Piekos hustru hade spritt om hans moder. Nils omnämns nästa gång 1697 då han kandiderade till kaplanstjänsten i Torneå. Per Henriksson Chore i Vojakkala och Henrik Henriksson Chore i Övre Raumo uppges då i bygden ha rest runt för att värva röster för sitt syskonbarn. Nils Chore upptas från 1698 på kyrkobordet i Nedertorneå tillsammans med regementspastorn Nils Törner.

*Dominum Nikolaum Kohre* anhöll vid rådhusrätten i Torneå den 3 juni 1699 om ett arbetsintyg för sin tid som predikant i Torneå stad då han på andra orter föregiver sig vidare söka sin fortun och fortkomst. Den 10 juli 1699 signerades intyget av rådmännen med stadens signet. Detsamma erkändes honom vid Nedertorneå tingslag den 26 juli 1700. Nils Henriksson Chore, som under Nedertorneå kyrkobord tituleras vice pastor 1703, utnämndes den 3 februari 1704 till bataljonspräst i Torne kompani. Den 3 april samma år tog han ut lysning i Torneå sockenkyrka med Catharina Isaksdotter Calicia. Under kompaniets fälttåg i Balticum avled han den 26 januari 1707 i polska Posen. Änkan Catarina Calicia kvitterar i Torneå den 5 september 1708 lön och inkvarteringspengar för min Sahl. Man Battallions Prästen H:r Nills Kohre för månaden januari 1707. Änkan gifte sig i mars 1708 med Abraham Grape som dog redan 1713

varefter änkan ingick ett tredje gifte med rådmannen Anders Burman och efter dennes död ett fjärde gifte med Clas Deboe.

Trots det förmögna giftet synes Björkmans ekonomi snabbt ha försämrats. De äldre styvbarnen Nils och Henrik synes tidigare ha fått ut sitt fadersarv och den 21 november 1697 krävde förmyndarna för de omyndiga styvbarnen Carl och Margareta att också deras resterande fädernearv skulle säkras med 1000 daler till var och en. Uppenbarligen fanns skäl för detta för vid rådstugumötet den 7 december 1697 krävde rättemästaren Jacob Grape reglering av Björkmans restantier till kronan på 189 daler 1 ½ öre silvermynt. Befallningsmannen Olof Hellman angav samtidigt att Björkman inte klarerat anförtrodda växlar till ett värde av 998 daler silvermynt.<sup>14</sup> För att amortera skulderna fortsatte Björkman att indriva sin antecessors gamla fordringar bland annat i Kemi socken där Niemelä hemman om ½ mantal som hade pantsatts på 1670-talet såldes. Möjligen insåg Björkman dock nu att det var hög tid att söka sig till annan verksamhet.

På rådstugan i Torneå företrädde den 1 mars 1698 Inspektorn Barthold Sadlin på Kungl. Maj:ts vägnar det nybildade Västerbottens bergslag för att undersöka om borgarna på goda och fördelaktiga villkor skulle ha lust att investera i silverbruken i Alkavare och Kiedkevare, Svappavaara kopparbruk samt Kengis och Junosuando järnbruk. Efter presentation av villkoren meddelade borgarna att om Tornebruken skulle separeras från silverbruken kunde de vara intresserade sedan de blivit bättre underrättade om det nya malmstrecket, men med silverbruken ville de sig inte befatta utan ansåg att de borde tas om hand av borgarna i Luleå och Piteå.

Det nya malmstrecket torde ha avsett kopparfyndigheten i Sjangeli 40 km sydväst om Torneträsk som 1696 uppges ha hittats av Jöns (Juntti) Nilsson från Siggevaara lappby.<sup>15</sup> Sedan Västerbottniska bergslagen bildats synes verksamheten vid Kengis bruk, Junosuando masugn och Svappavaara kopparbruket ha utarrenderades till olika intressenter. Carl Björkman verkar ha åtagit sig kopparverksamheten i Svappavaara, Sjangeli och Vuolosjoki från 1699.

På rådstugan i Torneå framvisade rådmann Carl Björkman den 3 juni 1699 en skrift som angav att regementspastorn Nils Törner, som gift sig med bruksfaktorn Christian Erikssons änka i Hellälä, och borgaren Mickel Holm ställt sig i borgen för att han under sin bruksskrivartjänst skulle återuppta Sjangelivaara koppargruva. Han ville därför erhålla Magistratens attest på att dessa borgensmän var solventa vilket beviljades. Björkman upptas därefter som bruksskrivare i Svappavaara och verksamheten i Sjangeli upptogs samtidigt. Malmen transporterades från gruvan till ett smältverk uppfört i Vuolosjoki vid Kurravaara. Sedan Nils Törner avrest med Torne kompani för fälttåget mot Balticum ställde sig den 28 juni 1700 borgarna Per Bengtsson och Nils Gabrielsson i Torneå i borgen för Björkmans och senare tillkom även rådmannen Hans Fordellberg i Kajana stad som borgenär.

Mantalslängden för Svappavaara kopparbruk visar att det ännu 1698 drevs av Baltzar Thun med Petter Quist som bruksskrivare. Efter Quists död står bruksskrivare Carl Björkman i Torneå som ansvarig för kopparbruket där Nils Isaksson är skrivare. En specifikation den 6 februari 1702 anger att bokhållaren Carl Björkmans folk är skrivet i staden medan Erik Jönsson Stålnacke verkar som gruvfogde i Svappavaara och Vuolesjoki där 15 personer är anställda. Trots satsningarna visade det sig dock sommaren 1702 att malmbrytningen i Sjangeli inte gick att få lönsam varför gruvan övergavs. Björkman stod nu med stora skulder till kronan och Västerbottens bergslag. Året därpå tog Västerbottens bergslag över alla Tornebruken med inspektör Lars Sandell som förvaltare.

<sup>14</sup> 1 daler silvermynt var lika med 3 daler kopparmynt

<sup>15</sup> Jöns Nilsson Mangi finns från 1685 i Siggevaara. Han benämns 1699 gruvvisare och har 1701 rymt till Norge för tjuvnad.

De som drev bergsverksamheten i lappmarken belastades med arrendeavgifter till Bergslagen. Björkman som redan innan gruvprojektet kommit i skuld till kronan stod nu även i skuld till Bergslagen vilket ledde till att flera av hans finansiärer kräva att hans egendom skulle tas i beslag. Efter Björkmans död 1705 begärde Västerbottens bergslag i en skrivelse av den 3 augusti 1705 att hans egendom och kvarlåtenskap skulle tas som säkerhet eftersom det vid 1702-års avlöningsboks avslutande funnits att *bruksskrivaren för något ansenligt lär komma att balanceras*. Rådhusrätten svarade då att egendomen redan långt innan in-tecknats till säkerhet emot en ansenlig skuldpost Björkman ådragit sig på anförtrodda kronans växlar som lämnats obetalda. För avbetalning av den skulden var egendomen redan inventerad och tagen i kvarstad. Sandell försökte därefter komma åt borgenärerna men de verkar alla ha av sagt sig borgenskapet innan slutet av 1702.

En ofullständig bouppteckning gjord den 31 augusti 1705 upptar i Björkmans sterbhus bland annat gården i Torneå värderad till 600 daler. Silvret uppges tidigare ha fördelats på barnen. Renar fanns men änkan visste inte antalet däremot upptogs 8 ackjor med draglinor, kolvatten i Suensaari och andel i en pata längre upp i älven. Gården som beslagtogs för skulder till befallningsman Hellmans sterbhus såldes 1706 till borgaren Nils Larsson Chore men när han den 11 juni 1706 sökte uppbud inlade Björkmans styvson Henrik Chore klander och uppvisade handelsmannen Henrik Erikssons kautionskrift på att han var beredd att betala 600 daler för gården. Rätten kunde därför inte godkänna uppbudet. Eftersom Henrik Chore redan hade en gård i staden krävdes dock att han antingen sålde den eller lät brodern Carl förvärva gården. Carl gick då in som spekulant med stöd från Henrik Eriksson.

Änkan Gertrud Andersdotter satt fortfarande kvar på gården i staden med en son 1708 då hon krävdes på fordringar hennes bror hade i Björkmans sterbhus. Rätten meddelade då att Björkmans kvarlåtenskap inte skulle räcka för att reglera alla fordringar och förbjöd därför änkan till några uppgörelser eller att driva in eventuellt kvarstående fordringar på landet. Då Carl Björkmans barn inte fullföljde köpet av gården återtog Henrik Eriksson sin kausion varefter borgaren Per Sigfridsson den 8 maj 1708 presenterade ett köpebrev i rätten utvisande att han förvärvat gården.

Det är oklart vart änkan Gertrud Andersdotter tog vägen då hon försvinner ur mantalslängden 1710. Hon finns dock kvar i Torneå 1711 men möjligen flyttade hon senare till sonen Carl Chore som gift sig med Sara Erasmusdotter Björkman i Gamla Karleby. När Carls dotter Brita döps i Gamla Karleby den 16 april 1710 återfinns bland faddrarna stadens prominens med borgmästare och rådmän samt *Mons. Lars Björkman*. Carl Chore synes ha övertagit gården i Gamla Karleby efter svärfadern rådmannen Erasmus Carlsson som avlidit den 25 maj 1710.

Vid landshövding Otto Wilhelm Löwens besök på rådstugan i Torneå den 14 augusti 1711 anmäldes hur en del stadsbor för sina barn begärt att borgmästare Carl Sadlin skulle bevilja dem respass till Stockholm där de skulle söka tjänst emedan deras föräldrar och anhöriga på grund av mycken fattigdom i dessa farotider inte kunde underhålla dem eller finna tjänliga tjänster i staden. I synnerhet anmäldes salig rådmän Björkmans son en pojke om ungefär 14 år. Landshövdingen svarade att om han fick en specifikation på de av stadens barn som så begärt skulle han se vad han kunde göra.

Några respass synes landshövdingen inte ha utverkat. När Torneå stad den 9 oktober 1711 på landshövdingens begäran uttagit ett antal unga båtsmän som skulle skickas till Piteå ingick bland dem Erasmus Carlsson. På ett extra insatt rådstugumöte den 25 oktober 1711 protesterade

rådman Björkmans änka mot uttagningen och fick kyrkoherden Henrik Forbus att samma dag till borgmästaren inlämna en skrivelse där han angav att Erasmus Carlsson var hans dräng och att borgmästaren inte hade någon rätt att fordra honom till stadens tjänst då prästerskapet är förskonat från all utskrivning och rotering.<sup>16</sup> Troligen fortsatte Erasmus i Forbus tjänst. 1722 upptas han i Torneå hos brodern Lars men året därpå har han gift sig med Anna Calandra och bosätter sig som brukets faktor på Björkön där han den 5 juli 1726 inlöst bruksgården i Hellälä till skattehemman för 486 daler.

Lars Carlsson Björkman återfinns på faderns gård i Torneå 1714 då han i mantalslängden upptas med hustru och ett syskon som synes vara brodern Erasmus Carlsson. Han efterträder 1714 Sigfrid Jöransson Menlös som länsman i Nedertorneå socken och har samtidigt gift sig med Katarina Limingius från Kemi. Lars Björkman upptas 1717-1720 på Kyrkobordet för Nedertorneå för att 1721 åter upptas i mantalslängden för Torneå där han från 1737 efterträds av sonen Carl Björkman. Den 17 februari 1745 rings  $\frac{3}{4}$  timma i Torneå stadskyrka för länsmannen och borgaren Lars Björkman. Sonen Carl Larsson Björkman som efterträder fadern som länsman hade 1744 gift sig med Katarina Abrahamsdotter Rechar. Carl Björkman innehar länsmanstjänsten fram till sin död 1762. Brodern Johan Larsson Björkman blev kyrkoherde i Gällivare.

### Erasmus Carlsson Björkman

Erasmus Carlsson Björkman har första gången påträffats då han är fullmäktig för rådman Johan Ersson Prests änka vid häradstinget i Kokkola och Kälviä den 15 mars 1686. Erasmus presenterar då salig rådman Prests med sina svågrars Daniel Bäckmöller och Johan Simonsson anspråk genom sina hustrur på deras fädernehemman Tast. När mantalslängden för Gamla Karleby upprättas den 12 januari 1686 finns Erasmus Björkman inte i längden vilket antyder att han då ännu bor på annat håll. Den 31 augusti 1686 gifter han sig med Johan Prests dotter Brita som var 21 år. Han övertog därefter Prests handelshus och agerar flitigt i rätten för att återvinna svärfaderns utestående fordringar. Svågern Johan Johansson Prest som var student i Åbo 1688 benämns auskultant (troligen notarie vid hovrätten) när han begravs i Gamla Karleby 1692.

Erasmus Björkman och Brita Johansdotter Prest fick fem döttrar varav Sara född den 13 oktober 1690 synes vara den enda som överlevde till vuxen ålder. Brita Johansdotter Prest avlider 1697 och Erasmus ingår året därpå ett nytt gifte med Catarina Rothenia. I det nya gifte föds ytterligare fem barn men deras öde är okänt. Erasmus Björkman som i mantalslängden 1709 står ensam begravs den 29 januari 1710 och i dödboken står *Mag<sup>r</sup> R<sup>m</sup> Erasmus Björkman* 47 år 7 månader 26 dagar. Detta antyder att Erasmus kan ha haft en akademisk utbildning men han har inte återfunnits i universitetens matriklar.

### Otryckta källor

Svea Hovrätt Advokatfiskalen Gävleborgs län: Gävle rådhusrätt och kämnärsrätt 1650-1680  
Gävle stad rådhusrätt och magistrat: Tänkeböcker 1573-1659, Domböcker och protokoll 1631-1650

Mantalslängd Gävleborgs län: Gävle stad och Hille socken

Torneå rådhusrätt 1685-1724

Mantalslängder Torneå stad, Nedertorneå och Övertorneå 1650-1750

Kihlakunnanoikeuksien renovoidut tuomiokirjat Pohjois-Pohjanmaa 1680-1710

Läänin tilit Pohjois-Pohjanmaa

<sup>16</sup> RA Städens Acta 64 Torneå bild 450.