

Matarengi - Posten
Medlemsblad No 2 år 2006



Matarengi Forskarförening

Box 48 957 21 Övertorneå

info@matarengi-ff.se

Hälsningar från vår egen professor:

Två av styrelseledamöterna har gjort ett besök hos Nestor Erik Wahlberg. Besöket ägnades åt att locka ur vår mästeforskare några hemligheter och släktband och händelser i bygden. Trots åldern var – i varje fall för dagen – Erik på gott humör och berättade på sitt oefterhärmliga sätt intrikata deltaljer ur sitt forskarliv.



Matarengi Forskarförenings styrelse och funktionärer;

Innehåll

Föreningsfunktionärer sid. 1
Information sid. 2
Vad kan vi arbeta med sid. 2
Hjälpmedel i arbetet sid. 3
Ordföranden har ordet sid. 3

Svanstein-Karanäs sid. 7
Information sid. 2
Sockenstämmor sid 4
BM:s fastighetsreg. Sid 5
Portin och Övertorneå sid 6
Medlemsanmälan sid 8.

Föreningsfunktionärer 2005

Ordf. Sören Lejonclou
v.ordf. Tage Hietala
sekr. Holger Pekkala
v.sekr Elisabeth Jönsson
kassör Bror-Erland Härmä

Ersättare:

Bruno Larsson
Marita Mattsson Barsk
Gunnel Wahlberg
Birgit Furmark
Ragnar Sannemalm

Nås via e-post/telefon

soren@lejonclou.se
thh@stad.overtornea.se
holpek@stad.overtornea.se
elisabeth.jonsson@overtornea.se
bror-e.h@stad.overtornea.se

bruno.larsson@stad.overtornea.se
marita.mattson.barsk@edu.overtornea.se
gunnel.wahlberg@edu.overtornea.se
olafurmark@msn.se
ragnar.sannemalm@telia.com

Adresser till föreningen:

Matarengi Forskarförening, Matarengivägen 26, 957 85 Övertorneå.

E-post: info@matarengi-ff.se och besök gärna vår hemsida med information om verksamheten och en hel del artiklar av forskarintresse.

<http://www.matarengi-ff.se> alternativt <http://hem.passagen.se/norrforskare>

Medlemsavgiften är 100 kr och inbetalas å bankgiro **FSB: 5715-0831**.

Information

Planerade aktiviteter inför vår och sommar 2006:

Forskarresa med Ylitornio till Maikkulan Kartano i Uleåborg den 6 juni.

Kvarntufflykt med BEH har skisserats, bara väder och före tillåter.

Markandsdagarna håller vi öppet hus fredag-lördag.

Studierna i släkt- och hembygdsforskning fortsätter i höst.

Seminarium med marknadskom. om ”Amerikafararnas återkomst”.

Forskarträffar enligt tidigare år varje torsdag kl 18.00 i forskarsalen.

Digitaliseringsarbete: Digitaliseringen av födelseböckerna för Övertorneå har nu närmare 4000 inmatade händelser. Mikael Taavo-Öhrn jobbar oförtrutet vidare och blir lyckligtvis kvar i verksamheten ytterligare en tid. Du, som gärna vill vara med, anmäl ditt intresse till någon av förtroendemännen ovan.

Kurser och konferenser:

Som tidigare inbjuds medlemmarna till **föreläsningar** under hösten/våren i samarbete med NKFC. I september startade **studieaktiviteter** i släkt- och byaforskning.

Datorisera forskningen med lämpligt **släktforskarprogram** – anmäl intresse för kurs - liksom en **Datorkurs** för genealogisurfande på Internet.

Dokumentation av gamla handlingar – exempelvis byaåldermännens handlingar – hur kan forskarföreningen biträda?

Min släktgård – hur skriver man en gårdskrönika eller sin egen **byahistoria** ?

Har Du fler önskemål eller förslag om aktiviteter är du välkommen till forskarkvällarna eller Ring och prata med någon av funktionärerna ovan !

Släktforskningens dag firades med Öppet Hus lördagen den 18 mars.

Vad kan och bör vi forska om??

Vi har dock flera gemensamma beröringsobjekt för befolkningen i hela Tornedalen.

Gränsen 1809 splittrade ju dalen och de gemensamma arbetsuppgifterna skulle helt plötsligt lösas separat – en svensk och en finsk version. Vad ställde detta för krav på den tidens bebyggare? Vem bestämde vad?

Skogs- och järnbruket har - förenat mer än den skilt åt – haft en stor betydelse för utvecklingen i Tornedalen. Vem skriver en uppsats om exempelvis malmen och järnets väg från Masugsby till marknaderna ute i Europa? Sågverksrörelsens expansion och död?

Vem tar itu med att skriva berättelsen om **sågverksrörelsen i kommunen**?

Vilken betydelse hade skvaltkvarnarna för befolkningens försörjning?

Vem skriver **Kuivakangas byahistoria**?

Det finns intressanta uppgifter – följ Svansteinsbornas exempel. Köp gärna och läs deras utgåva! I Nordkalottbibliotekets samlingar finns otaliga hembygdsböcker för byarna på den finska sidan – läs och begrunda!

I samband med Övertorneå Marknad utvidgas begreppet ”Hemvändardagar” till att även omfatta Amerikaresenärer och Isak Barberg en ättling till den första direktutvandranden Isak Barba och Eva Rovainen kommer att delta i marknadsvimlet. För oss i forskarföreningen finns en arbetsuppgift att söka reda på boplatserna i kommunen för emigranterna och deras anor. Ett släktträd över anfäderna skall upprättas och överlämnas till gästerna vid tillfälle. Forskarföreningens stödmedlem Sture Torikka har initierat detta och slutligen fått kommunen med sig i sin strävan om en hemvändardag för våra Amerikaresenärer. Det är dessa två personer som det hela handlar om – Barba blev visserligen Barberg i USA!

Man: <u>ISAK ANNA GRETASSON BARBA</u>
Marriage: 19 SEP 1858 Hapakyla, Övertorneå, Norrbotten, Sweden to
Kvinna: <u>EVA MARIA JOHANSDOTTER ROVAINEN</u>

Rapporter över införskaffade hjälpmedel till släktforskningen:

I föreningens arkiv finns idag förutom full tillgång till Erik Wahlbergs släktuppteckningar också en hel del materiel, som inlämnades av bortgångne f.d. kommunchefen Bror Muotka. BM:s släktutredningar har till stor del digitaliserats och finns att studera på vår lokala hemsida.

Dessutom finns i Nordkalottbibliotekets hyllor ett stort antal släktböcker och historiska byaberättelser. Vidare ett stort antal inspelade intervjuer med kommunmedborgare, ett bildarkiv över porträtt och landskap eller interiörer från olika områden i kommunen.

CD-Arkiven: Sveriges befolkning åren 1890, 1970 och 1980 samt dödsboken för perioden 1947 – 2003. Vidare gåvor över släktutredningar av särskilda släkter i våra bygder.

Nordkalottbibliotekets **mikrofilmade** arkiv täcker alla kyrkoarkivalier ändå fram till ungefär år 1920 och dessutom även för en stor del av nordligaste Finland. Allt detta är en guldgruva för släktforskaren och besöks också flitigt både av finska och svenska forskare från när och fjärran. En CD-med emigranter finns också till medlemmarnas användning.

Lär Dig att forska med Genline och Hiski på Internet vid datorer i forskarsalen eller Nordkalottbiblioteket.

Du, som har frågor kring dessa handlingar – prata med någon av förtroendemännen ! Anmäl dig gärna till någon av studieaktiviteterna, så får du personlig rådgivning !

Ordföranden har ordet:

Verksamheten rullar vidare enligt den målsättning som fastställts på årsmötet. Min förhoppning är dock fortfarande att fler medlemmar aktivt deltar i det interna arbetet med bl. a. de arbetsuppgifter, som presenterats i artikeln om verksamheten. Fler kan också komma igång med ”grundforskning” om geografin, näringslivet eller den egna familjens eller hembyns utveckling. Flera pågående enskilda ”projekt” kanske skulle vinna på gemensamma ”Hur gör jag sedan” – träffar. Forskarföreningen koordinerar gärna !

Samverkan med kollegorna i Ylitornio bör vidareutvecklas.

Jag hoppas fortfarande att ännu fler skall delta i de trevliga ”forskarkvällarna”. Ingen skall känna sig för okunnig, det finns arbetsuppgifter för alla kompetensområden. Du också!

=====
Sockenstämmoprotokollen har vi kanske underskattat hittills. Visserligen har jag vid ett flertal tillfällen uppmuntrat till protokollsstudier men det rätta intresset har ännu inte

vaknat – anorna är ännu de primära intresset. För att försöka inspirera till studier av de gamla protokollen har jag saxat några exempel på läsning av allmänt intresse: Rubriken får denna gång bli: DET HÄNDE FÖR 150 ÅR SEDAN!

Inte lätt bli sockenmedlem för 150 år sedan

Med anledning av statsminister Görans Perssons tankar om strängare regler för invandring: Kanske har han sökt inspiration bland sockenmännen för länge sedan.

Av ett sockenstämmoprotokoll från den 20 jan 1853 finns följande att läsa:

”Uppå begäran av skomakaren Johan Erik Syväniemi, hvilken nu kommer från Norge, hade sockenmännen blifvit sammankallade för att höras huvuvida de ville antaga nämnde J E Syväniemi till sockenskomakare. Sockenmännen stannade därvid vid det yttrande, att de ej ville antaga honom till sockenskomakare förrän känt blifve hvad han dugde till, utan kunde han om han så ville först vistas här någon tid med eget pass, hvarefter sockenmännen ville yttra sig bestämdt om hans begäran.”

Av andra handlingar framkommer att J E S. kom, sågs, användes och blev kvar i kommunen!

Övertorneå kommun begär polishjälp!

Av ett sockenstämmoprotokoll från den 4 juni 1846 hämtas följande *inkassoärende*:
”Beslöts avmoda landsfiskalen E M Bergdahl att hos Kungl Majestäts Befallningshavare anhålla om handräckning för utfående av kommunens fordran hos Pajala kommun. Kostnaden härrörde från förskotterade medel för väghållningen mellan Karl Gustavs sockengräns och fram till Övertorneå prästgård.”

Övertorneå brinner – detta hände för 150 år sedan!!!

TV-programmet ”Landet Runt” visade vådan av en brand i Örebro för mycket länge sedan. *Halva staden lades därvid i aska!*

Inte heller Övertorneå har varit förskonad från våldsamma bränder. År 1853 inträffade i centrala Matarengi flera våldsamma bränder, varvid åbyggnaderna å Mörbbergs gamla gård, Adam Mathsons hela gård, handelsman Nymans och härdadsdomare Tornéus nya fähus jämnades med marken. Gårdarna låg nära varandra varför kronofogden Hackzell, kronolänsman Bergdahl och härdadsdomare Grape *anmodade sockenmännen att bygga upp de nya husen med längre avstånd från varandra för att i framtiden undvika en liknande storbrand!* Det bör ha sett ut rätt ödsligt i kvarteret efter branden.

Även kyrkorådsprotokollen innehåller värdefulla noteringar:

Här några exempel ur vardagsproblemen för Kyrkans *SEXMÅN* - ÖVERVAKARNA I SAMHÄLLET ! 18140206:

1^{mo} Förekallades Abraham Olofsson H:s hustru Brita Caisa Mattsdotter hvilken vid husförhöret i Leukumavaara den 12 sistne nov. blifvit angifnen att hon skyddade och försvarte sina söners vanarter och bofstreck emot deras granne Johan Hellberg. Bemälte hustru sökte väl att neka och anfakta både sitt och barnens uppförande, men blef af flera vittnen öfvertygad om sin klemiga barnuppfostran, Hvarföre hon fick allvarsamma varningar att hålla sina barn i en skäligen åga, så kärt henne vore att undgå laga straff.

2^{do} Uppå anmälan att dans och brännvinsförsäljning; sista Juldags afton blifvit hållen hos Pehr Purainen i Närkki, var nu denne med sitt husfolk förekallade. De nekande till angifvelsen och som den ej kunde ledas i bevis, så hänskjuts målet till Lofl. Härad Rättens afgörande

Samma år den 25 martii var kyrkoråd i Sacristian, hvartill, voro inkallade följande vid förhören angifne nemligen:

1:a Lösä karlen Olof Olofsson Kangas i Nuotioranda och pigan Anna Nilstr Häger, vilka sedan de sammanafått ett oäkta barn, bo tillsammans såsom gifta fastän ingendera blifvit till Nattvarden admitterade och bemälte piga ännu ej kyrkotagen. Bägge voro nu frånvarande.

Olof **Kangas** hade hållit sig undan så att Sexmannen ej fått stämma honom, men Anna Nilsson hade han stämt, hvarföre hon pliktfälldes till 16 Skr, för uteblifvande och bägge skulle åläggas, att vid vite af stockstraff infinna sig vid nästa Kyrkoråd.

2:o Salomon Pehrsson Flinta i Armasjärvi, som lefver skiljd från sin hustru Greta Anundsdotter. Bägge hade infunnit sig och hustrun beklagade öfver mannens kallsinnighet både emot sig och deras barn. till hvilkas unde^f håll han icke det minsta ville bidraga, oaktadt han hade goda förtjenster, och ville gärna med honom bo tillsammans. Men Flinta var hård och förebar dels hustruns trätgirighet. Bägge fingo ömma föreställningar om äkta makars inbördes pligter och tillsades, att om de ej snart sammanflyttade skulle målet hon Kronolänsman anmälas.

4:e Sexman i Öfre Kuivakangas Salomon Mella hade och angifvit att Eric Johansson **Råva** såilla slagit sin hustru Anna Greta Nilsson, att hon efter hennes eget yttrande deraf fått missfall. Hustrun medgaf väl att hon i hettan detta sagt, dock nekade hon nu till att så förehållit sig, och som det ej heller af de åberopade vittnen mera kunde utredas, än att hon varit ovetvig på sin man, hvarföre han agat henne, så blef deras ochristliga sammanlefnad dem allvarsamligen förehållen och bägge uppmanades att visa hvarandra tillbördig ömhet, och agtning. Mella dock obetagit, att om han sig, befogad finner, vid Häradsrätten bevisa sin angivelse.

Nedan några exempel ur renskrivningarna av BM:s släkt- och fastighetsregister:

Jöns Ersson f. På Huhtasaari hemman. I längderna husbonde på Paavo hemman åren 1693-1708 genom gifte med Gertrud Mickelsdr 16.3.1689. Han avled år 1710.

A77

Gertrud Mickelsdr

Föddes på Paavo hemman och avled 1721, makarna hade minst 8 barn. Pål blir husbonde på Paavo. Gertrud gifter sig med Johan Johansson Korvola, som dog 8.12.1783. Gertrud dog 13.4.1774. Malin gifte sig med Erik Johansson Rovonpää, som blev husbonde på Hannukainen år 1721. Mickel gifte sig med Malin Johansdr Korvola, Eric med Brita Johansdotter Korvola.

A126

Erik Ersson

Född omkr. 1630 på hemmanet Toolainen och kom till Huhtasaari genom gifte med sin broders änka år 1666.

A127

Brita Jönsdr

Hon var först gift md Per Persson Huhtasaari, f. 1623 och död omkr. 1660. Per blev knekt år 1641. Brita avled 1714. I andra äktenskapet hade hon 7 barn, som nådde vuxen ålder. Karin var gift med Mickel Jönsson Mattila. Per blev husbonde på Ruisniemi hemman och Erik på hemgården Huhtasaari.

A126

Erik Ersson Huhtasaari

f. omkr. 1630 på hemmanet Toolainen.

A170

Erik Nilsson Toolainen

f. omkr. 1607. Han utskrevs som knekt för hemmanet år 1644 och dog 1677. År 1637 skattade ¼ mantal och hade 5 kor, 2 kvigor och 4 får. År 1641 hade djurbeståndet ökat med 1 häst och 3 får.

A205

Nils Ersson Toolainen, född år 1565.

Avled år 1637 en ålder av 72 år. Hans hustru avled år 1612. I Älvsborgslösen 1613-1619 står följande antecknat; Thenne år utfattig, ager een koo, grannhustrun mockar ått honöm.

1605-1637

A233

Erik Nilsson

Född omkr. år 1530 och avled 1603. Förekommer i längderna under Juoksengi åren 1566-1604. Hemmanet Toolainen förekommer för första gången år 1567. Vid Älvsborgslösen år 1571 skattade han 5 mark 21 penningar och på gården fanns 1 häst, 3 kor, 2 kvigor och 3 får. År 1583 betalar han 15st gråskinn i tionde. 1566-1604

A253

Nils Hindersson

Född omkr. 1500. Förekommer i längderna under Juoksengi by åren 1539-1561. Stamhemmanet uppdelades år 1543 så att Nils och hans broder Patrik fick ena halvan, som idag motsvarar av Toolainen hemman och den tredje brodern Måns den andra halvan. Nils förekommer i 1553 års fiskeregister erlaggande av skatt med ”12 skp geddor”. Han har fiskerätt tillsammans med fem andra i sjöarna Pasonajärvi, Vaatojärvi, Alanen och Ylinen Sieppijärvi i Kolari socken. Nils fick år 1546 plikta 40 mark för olaga handel i lappmarken. År 1549 fick han böta 6 mark till kungen och 12 öre till biskopen för hor med sin lappska frilla. År 1553 upptar han tillsammans med tvenne andra skatten i ”Naunefierden = Kvenangen i Finnmark. År 1554 beskattade han i skintull 7 öre och 8 penningar och på hemmanet fanns 1 häst, 1 tjur, 13 kor, 2 kvigor och 5 får.

Brodern

Måns Henriksson

Förekommer i längderna under Juoksengi åren 1543-1580.

Person- och fastighetsregistren kommer att läggas ut på forskarföreningens lokala hemsida: <http://www.matarengi-ff.se> allteftersom renskrivningen framskrider. Idag ligger asnittet från Olkuri – Ö uppladdat. Det är bara att surfa in på saiten och läsa/hämta hem. För renskrivningen har praktikanten Oskar Henriksson varit behjälplig. Förhoppningsvis hinner han färdigställa även avsnittet A – N innan sommaruppehållet.

Nedan andra exempel på artiklar, som finns på forskarföreningen hemsida www.matarengi-ff.se för nedladdning och studium:

UTDRAG UR TORNEDALICA NUMMER 5 sid 163:

Johan Portins beskrivning över Övertorneå socken uti Västerbottens Hövdingedöme.

KENGIS BRUK:

Om inrättningar, bruk, gruvor, malm och fossile anledningar, sågverk m.m.

Kapitlet inleds med en redogörelse för bonden Lars Larssons upptäckt 1640 av järnmalm omkring Junosundo och Torneborgarnas inmutning redan 1644.

Dessa överlät gruvorna 1646 och 1648 till stockholmsborgaren Arendt Grape från Lybeck.

Denna förbrukade snabbt sin förmögenhet och bruket övergick till stockholmsborgarna

Momma. Nya bruksprivilegier utfästes av drottning Christina med underskrift av

Erik Flemming och Christer Bonde.

Bland noteringarna framgår att de nya ägarna förpliktades att bygga en kyrka och anställa en

präst vid bruket. **Släktforskare bör därför observera detta och leta i brukets kyrkohandlingar!**

Brukspatron A Steinholtz fick år 1754 tillstånd att flytta en hammare med två härdar till

Turtola. Skogsbristen blev betungande omkring Kengisbruket.

SVANSTEINS HAMMARVERK

Hammarverket var beläget på Potkaniemi vid sjön Kuitasjärvis utlopp genom bäcken Kuittasjoki. Den ena härdan flyttades dock med benäget tillstånd 1790

Till Uhrfors bruk i Ovensjö socken.

KARANÄS - Kaaranneskoski

Den 10 augusti 1797 fick brukspatron **Christiernin** privilegium på att inrätta en masugn vid Karanäs med 20 års skattefrihet från och med 1798. En häftig flodvåg flyttade huvudfåran och bruket måste flyttas till ett annat läge vilket medförde att privilegierna skulle räknas från och med 1804 i stället.

1804 flyttades Bäljorna från **Junosuando** till **Karanäs** varvid all tillverkning i **Junosuandooverken** upphörde helt. Verket drivs av kamrer **Wogts**.

Steinholtz upptäckte järnmalm i finska Kolari och hade för avsikt att inrätta en masugn därstädes, vilket dock ej blev fallet. I stället forslades malmen som blandningsmalm till Karanäs (Karhujuppuka Masugn). Karhujuppukka Gruva låg vid ett berg på Tengeliö kring PEssalombolo, Mieköjärvi m.fl. där

Christiernin erhållit privilegium 1798. Han fick också tillstånd att anlägga en masugn vid Karanäs fors, belägen mitt emellan Vähä Vietonen och Mieköjärvi och till kolning använda skogarna i omgivningen. Pengarna tog dock slut och C. sålde anläggningen till brukspatron Olof Ekström för 400 riksdaler år 1804, som verkställde uppbyggnaden av masugn. Sommaren 1805 verkställdes ett första försök med resultatet 60 skålpund tackjärn. Man blandade härvid malmen från Juppukka med sjö- och myrimalm från närbelägna sjöar och myrar. Då malmen vid Juppukka inte utföll till belåtenhet, lät Ekström vintern 1806 med lejda renar forsla malm från fyndigheten Råva vid Niesajoki i Kolari genaste vägen till Karanäs. Under sommaren verkställdes blåsningen, som kunde ha förlupit med fördelaktigt resultat OM inte själva masugnen brustit! 40 – 50 skålpund nästan odugligt tackjärn blev resultatet av blåsningen.

Till yttermera visso hör därefter att flera av verkets kolmilor brann upp genom vådeld sommaren 1806. Masugnen hade varit mycket fördelaktig för bland annat hammarverket i Svanstein. Låga kostnader för transporter till det bara 2 mil borta belägna verket genom bland annat ett finmaskigt nät av floder och bäckar sommartid och längs den 2 mil långa väg som uppfördes. Planer fanns också att inrätta ett hammar- och manufakturverk vid Karanäs. Dock förefaller det som att prospekteringen vid Kahojupukka och senare även Puolama inte utfördes då det visat sig att masugnen inte skulle hålla för kraftigare blåsning än det som krävdes för att smälta sjömalmen. I december 1807 avstannade verksamheten och Jonas Ekström ”transporterades” till Svanstein.

Brukspatronerna hade dock förbrukat sina förmögenheter och 1808 blev patronerna Ekström och Ostermark tvungna att avstå från ägorätten. 1814 utlystes Kengisverken på auktioner i Stockholm. Inga köpare anmäldes sig dock och Karanäs omnämndes inte då verket ju numera låg inom det ryska storfurstendömet gränser.

Här tar sagan om Karanäs slut för svenskt vidkommande.

FINNS DET NÅGON FORTSÄTTNING UNDER RYSSTIDEN ELLER PÅ SENARE TID I FINSK REGI ? Här önskar vi i Övertorneå på hjälp från våra finska kollegor i Ylitornio Hembygdsförening.

Minnen från en studiedag med forskarvänner från Ylitornio Hembygdsförening.

Forskarföreningen har under hösten deltagit på en studieresa till Herrgården Ainola eller **Ainolan Kartano**. Sekvenser från besöket kommer – om det är möjligt enligt serverhållaren – att visas i filmsnuttar via hemsidan Mararengi-ff.se.

Inbjudan till en vårresa finns också utlagd på hemsidan och sker i buss från Ylitornio den 7/6 – Anmälan till timo Lejnonen eller ordföranden.

Fotograf: Bror E Härmä
(Även bilderna på första sidan.)

Ett fantastiskt utflyktsmål för en vacker semesterdag.

Mycken kulturhistoria har bevarats tack vare de unga entreprenörernas insatser.





Matarengi Forskarförening

Box 48 957 21 Övertorneå

info@matarengi-ff.se

Matarengi Forskarförening hade sitt första officiella årsmöte den 24 februari 2005. Lokal, som vanligt vid föreningens sammankomster, Forskarsalen – NKFC. Gästföreläsare: Leif Kosteniemi från Pajala (Sattajärvi), som föreläste kring huvudpersonerna i hans bok: *Landet för längesen*. Efter föreläsningen avhölls årsmötet – resultat från överläggningarna finns att läsa i årsmötesprotokollet. Detta finns att läsa via vår arkivhemsida på Övertorneåservern. Adressen till denna är: <http://www.matarengi-ff.se> och under knappen **artiklar** finns förutom protokollen en del andra läsvärda handlingar – inskannade och renskrivna.

Styrelsen för Matarengi Forskarförening hoppas givetvis på fortsatt stöd från medlemmarna och inbjuder alla till våra aktiviteter i forskarstugan – Nordkalottbiblioteket. Följ även inbjudningar i press men framförallt på våra hemsidor, där du också kan följa verksamheternas redovisningar och läsa insändare och upplagda artiklar av ortens forskare. *(Du som betalt årsavgiften för 2005 hoppas över första meningen i stycket ovan!* Sören Lejonclou valdes enhälligt till ordförande för 2005.

Ordinarie styrelseledamöter samt fem ersättare:

Ledamöter		Ersättare	
Sören Lejonclou	1 år	Bruno Larsson	1 år
Tage Hietala	2 år	Marita Mattson-Barsk	1 år
Holger Pekkala	2 år	Ragnar Sannemalm	1 år
Bror-Erland Härmä	1 år	Birgit Furmark	1 år
Elisabeth Jönsson	1 år	Gunnel Wahlberg	1 år

Kolla också på hemsidan om aktiviteterna , speciellt under marknaden med Barbas. Sture Torikka berättade om sin forskning om Amerikaemmigrationen från Tornedalen. Ni har säkert läst om detta i flera tidningsartiklar men även på Rötters hemsida och i lokala pressen. Aktiviteterna har lett till att kommunen nu storsatsar på ett emigranternas ” Homecoming year”! Under marknadsdagarna kommer det att hända saker.

Medlemskort i Matarengi Forskarförening

Namn:

Adress:

E-post:

Medlemsavgiften insättes på föreningens bankgiro (FSB): 5715 – 0831 eller kontant till föreningens förtroendevalda.

Du är också välkommen att delta i föreningens aktiviteter, som du enklast hittar på vår hemsida <http://www.matarengi-ff.se> eller <http://www.passagen.se/norrforskare>.

Medlemsavgiften för verksamhetsåret 2006 är 100 kr / Kvitteras: